



NS Nyhetsbulletin

**NSDAP/AO : PO Box 6414
Lincoln NE 68506 USA
www.nsdapao.org**

#1109

15.06.2024 (135)

Michael Kühnen

Den andra revolutionen Volym II: Folkets stat

Del 6

Stats- och regeringsform

Vi nationalsocialister är ganska likgiltiga inför frågan om statens yttre form. Folkets framtida stat är en nationalsocialistisk Weltanschauungsstaat, i vilken partiet förkroppsligar nationens historiska uppdrag. Detta innebär:

Den nationalsocialistiska idén är den bindande grunden för det völkiska livet. Detta är den avgörande faktorn; den formella strukturen är däremot av jämförelsevis liten betydelse.

I sitt politiska testamente upplöste Adolf Hitler själv den enhet av stat, regering och partiledning som förkroppsligades i honom och omorganiserade den politiska ordningen genom att utse en rikspresident, en rikskansler och en partiminister. I själva verket förefaller denna anhopning av ämbeten olämplig vid en tidpunkt då ett allomfattande geni - som vår Führer var - inte längre håller i tyglarna.

På lång sikt är det förnuftigt att återgå till en monarkisk ordning. Det enande av Europa som vi strävar efter och den nära förbindelsen med de andra nationerna av vit ras och den islamiska kultursfären kommer också att få konsekvenser i fråga om konstitutionell rätt. Det fördjupade bandet mellan folken kommer att ge upphov till gemensamma institutioner, varav den första är en symbolisk

gemensam statschef.

En personunion mellan ämbetet som ledare för den tyska nationalsocialistiska rörelsen och det som gemensam statschef är emellertid lika svår att bära för de andra folken i vårt livsrum som ett val av denna högsta symbol för denna gemenskap av nationer endast av det tyska folket. Å andra sidan kan den tyska nationen inte förväntas tillåta andra folk att blanda sig i utformningen av dess statsliv genom att gå med på ett gemensamt val som eventuellt skulle resultera i ett icke-tyskt statsöverhuvud.

Här erbjuder monarkin en lämplig utväg. Kejsardömet motsvarar dessutom både den tyska och den romerska västerländska traditionen. Monarkin förkroppsligar legitimitet och stabilitet och lyfter fram statschefsämbetet ur hetsen och de politiska stridigheterna. Den blir på så sätt en viloplats i den ständigt pågående revolutionsprocessen och i vår snabbbrörliga tid av ständiga politiska och sociala förändringar.

I utvecklingen av närmandet mellan de tyska delstaterna och gränsprovinserna, som hade varit separerade från varandra så länge, kunde monarkin också fungera som ett förenande band. På det hela taget finns det fler argument för än emot ett tysk-romerskt rike: det är den gamla frågan för västerlandet - kaos eller imperium?

Den nationalsocialistiska rörelsens tidigare förkastande av monarkistiska restaurationistiska tendenser berodde på den historiska närheten till det Willhelmska riket och den nödvändiga kampen mot reaktionens makt, som också utnyttjade de monarkistiska känslorna hos många tyskar för att bekämpa nationalsocialismen.

Det har förändrats: Monarkismen är inte längre en självständig politisk kraft i Tyskland. Därför kan vi i dag tänka opartiskt på om den nationalsocialistiska folkstaten inte bör ge sig själv en monarkisk form på lång sikt. Om vi någonsin skulle besluta att göra det - och detta är inte ett brådskande politiskt problem eller ens en outhärlig del av vår idé - behöver vi bara vara uppmärksamma på två saker:

Vi måste se till att kejsardömet endast förblir en symbol och förhindra att reaktionära krafter stärker sig i tronens skugga och försöker föra en självständig "imperial" politik - det spanska exemplet visar hur farlig en sådan utveckling skulle vara, där just den kung som Franco såg som garanten för det nationella Spaniens stabilitet öppnade vägen till demokratins lågland och därmed till förfall.

Om vi är beredda att avlägsna ämbetet som statschef från alla politiska tvister och återinföra arvsmonarkin, måste vi å andra sidan insistera på att ämbetet som

regeringschef alltid förblir ouplösligt förbundet med ämbetet som partiledare för NSDAP. Jag talade ursprungligen om de tre nivåerna i det völkiska livet. Den första nivån - nationens mening och uppgift - formas av partiet, bestäms för all framtid av den nationalsocialistiska världsbilden och symboliseras möjligen av den oföränderliga formen av arvsmonarki.

Den andra nivån är det dagliga arbetet i regering och förvaltning. På denna nivå står vi inför två uppgifter:

- Regeringen måste förverkliga vår rörelses mål steg för steg och aldrig förlora nationens historiska uppgift ur sikte.
- Regeringen måste ta itu med och lösa de växande problemen i ett högt utvecklat industrisamhälle.

Den första uppgiften gäller inriktningen av vår politik. Den löses genom enhet mellan parti och stat.

Den andra uppgiften verkar ojämförligt mycket viktigare för massan av vårt folk.

Låt ingen missta sig:

Om vårt folk återigen sätter allt sitt hopp till den nationalsocialistiska rörelsen kommer det inte att vara för vår världsbilds skull, utan för att demokrater och kommunister inte längre kan hantera problemen och kriserna, och i detta är vi - som vi har varit tidigare - de enda som kan dra upp vagnen ur leran.

Folket kommer inte att bry sig om vad vi tycker om sionismen, om vi är för monarki eller republik, om regeringen är diktatorisk eller parlamentarisk. Folket förväntar sig att vi skall få ordning på ekonomin, skicka hem utlänningarna, trygga energiförsörjningen, besegra brottsligheten och avskaffa arbetslösheten - för att bara nämna några exempel.

Den nationalsocialistiska folkstaten kommer därför inte att vara en partidiktatur. Vi kommer inte att tillåta experimenterande ideologer att dominera regeringsarbetet. Regeringen kommer att ställas inför svåra - nästan olösliga - problem - om inte annat så för att vi förmodligen kommer att kallas in igen i sista stund för att utföra mirakel. Dessa problem kommer att behöva lösas av experter.

Hos oss är det prestation och framgång som räknas - inte partiboken!

Detta kommer att innebära slutet för de demokratiska "universalgenierna", som i går var jordbruksministrar, i dag finansministrar och i morgon till och med

försvarsministrar. "Ortodoxi" är inte avgörande, utan framgång. Att politiken ändå bedrivs på en nationalsocialistisk grund garanteras av regeringschefen, som också leder partiet. I övrigt är det dock inte partiets uppgift att ta över regeringsarbetet, utan bara att övervaka det. Verksamheten på denna andra nivå är lika mycket ett yrke som andra. Den kräver noggrann utbildning, vilket kommer att diskuteras senare, och är inte en ideologisk lekplats eller ett fält för majoritetsbeslut. Det är ett serviceföretag för vårt folk och deras historiska uppdrag.

Om alla dessa principer har följts, kommer nationalsocialismen att upprätta en ny ordning och uppfylla Führerns profetia:

"Nationalsocialismen kommer att bestämma de kommande tusen åren av tysk historia."

2. PARTIET

"Uppror är berättigat" - Mao Tse-tung

-

Historiskt exempel: Kulturrevolutionen

1949 utropade Mao Tse-tung Folkrepubliken Kina i Peking. Detta markerade slutet på ett långt inbördeskrig mellan de nationella kineserna och de röda kineserna.

I samband med våra reflektioner om den nationella socialistiska folkstaten bör vi inte bekymra oss om den kommunistiska regimens prestationer, framgångar, misstag och brott i Kina. När allt kommer omkring verkade den till en början inte skilja sig nämnvärt från andra marxistiska styrelsesystem, och även brytningen mellan Moskva och Peking efter Stalins död berodde huvudsakligen på de nationella relationerna mellan Kina och Ryssland och deras historia. Allt detta intresserar oss inte ideologiskt. Vi tittar bara på en händelse i Folkrepubliken Kinas politiska historia, den så kallade "kulturrevolutionen", genom vilken maoismen ideologiskt bröt sig loss från den mosaiska kommunismen och som också är betydelsefull för oss.

Varje världsåskådningsstat som domineras av ett enda parti - oavsett dess ideologiska inriktning - står inför samma avgörande problem :

Det revolutionära partiet, som erövrade makten i staten och inpräntade sin världsbild i den nationella organismen, förvandlar sig vanligtvis under den

efterföljande perioden som ett statligt parti till en byråkratisk apparat vars medlemmar främst är intresserade av att behålla makt, privilegier och ett så smidigt administrativt arbete som möjligt. Det revolutionära momentumet torkar ut, karriärister tvingar sig in i partiet och tränger undan den första timmens idealister.

Detta är ett problem för CPDSU, precis som det till exempel var ett problem för PNF, Italiens fascistiska nationalparti. Och om vi är ärliga mot oss själva måste det sägas att det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet också delvis trasslade in sig i denna undergång för ett statligt parti:

Det skulle inte finnas något annat sätt att förstå det onda ordet om "guldfasanerna", det tillfälliga misslyckandet för Gau-försvarskommissariaten i slutet av kriget, som trots allt var partikontor, det plötsliga sönderfallet av partiets miljonarmé efter kapitulationen, den ovärdiga, sykofantiska opportunisten hos tidigare partikamrater som tjänat och fortsätter att tjäna ockupationsregimen och det faktum att en ny generation först måste växa upp så att återfödelsen av den nationalsocialistiska rörelsen blev möjlig.

Vi unga nationalsocialister tolererar inte att de eviga hycklarna, fienderna till vårt folk och vår idé, fördömer och kritiserar Tredje rikets parti och stat. Men vi måste också själva lära oss att erkänna misstag och fundera över hur vi kan göra bättre ifrån oss i framtiden - i oföränderlig lojalitet mot folket och rörelsen.

Det kinesiska kommunistpartiet verkade också oförmöget att ta sig ur denna uppenbart oundvikliga återvändsgränd till ett statligt parti. Men efter mer än ett decennium av total makt skrämde en av Mao Tse-tungs paroller massorna av miljoner desillusionerade och idealistiska revolutionärer, särskilt bland ungdomen, och de mätta, självbelåtna partipamparna: **Uppror är berättigat!**

Det blev kulturrevolutionens slagord. Utanför Kina är det bara ett fåtal människor som har förstått vad denna revolution innebär för oss alla. För de flesta framstår den som en obegriplig händelse i ett exotiskt land. För revolutionärer, som anser det oundvikligt att ett enda parti organiserar ett folks alla krafter, men som förtvivlade över den till synes oundvikliga utvecklingen av en ny "klass", ett pampvälde, blev kulturrevolutionen emellertid en hoppets fyrbåk.

Upproret är berättigat!

För första gången i historien förklarade en segerrik revolutionär att det även flera år efter segern finns anledning att göra uppror.

Revolutionen uppfattades inte längre som en engångsföreteelse, utan som en

permanent, obligatorisk uppgift! Detta är den verkliga innebörden av kulturrevolutionen för varje revolutionär. Låt ingen säga till mig att denna kulturrevolution är "marxistiskt djävulsarbete". Vi nationalsocialister står inför samma uppgift. Även vi säger:

Revolution är inte ett revolutionärt partis erövring av makten, utan en andlig omvälvning som kräver ett ständigt engagemang och beredskap för revolutionär kamp även efter segern!

SA-militanterna under åren 33/34 menade inget annat när de talade om nödvändigheten av att "revolutionen måste fortsätta, en social revolution måste följa på den nationella", kort sagt att den andra revolutionen är ett obligatoriskt mål för den revolutionära nationalsocialismen.

Upproret är berättigat!

Denna insikt hos Mao Tse-tung, som Ernst Röhm lika gärna kunde ha sagt redan 1934, har vi den kinesiska kulturrevolutionen att tacka för. Det är därför korrekt att placera nationalsocialismen i spänningsfältet mellan Louis Napoleon och Mao Tse-tung. Båda historiska exemplen kan få oss att reflektera, även om vi med rätta inte vill och inte bara kan imitera dem.

Kulturrevolutionen hade naturligtvis också sina mörka sidor! Den försenade Kinas vetenskapliga, tekniska och ekonomiska utveckling med årtionden och hade i sitt förlopp mer gemensamt med en katastrofpolitik än med ett ansvarsfullt fullgörande av de uppgifter som faller på ett enat parti som bärare av nationens vilja. Men detta visar bara begränsningarna i den rigida dogmatiska marxistiska ideologin, som har en uppfattning om partiets uppgift som har föga att göra med folkets intressen.

Allt är lättare för den nationalsocialistiska rörelsen. Vi behöver inte ta till så desperata medel som kulturrevolutionen var för att hindra revolutionen från att befästas, eftersom vi har en annan bild av partiets uppgift!

Det är möjligt att redan från början organisera den nationalsocialistiska rörelsen på ett sådant sätt att den inte ens efter segern degenererar till pamparnas styre. Detta är vad jag vill visa i det följande.

Upproret är berättigat!



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Der Kampf geht weiter !

Seit langem haben die Kapitalisten die Wehrmacht am 8. Mai 1945 in der nationalsozialistischen Bewegung wieder als ihr zentrales Element in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Mehrwerte von Massenarbeit, Vererbung, Verfügung und Vererbung haben nicht zugenommen, die Klasse der geringen Klasse unsere hoch geliebten Führer Adolf Hitler zu erwecken.“

Alle Nationalsozialisten sind weniger arbeitslos, Völker- und Rassenmenschen sollen Arbeiter an Arbeiter im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker.

Der Kampf ist eine Arbeit zu werden, aber die Größe des hochgeliebten Völkertat ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Der vorerwähnte Gegen ist aber dabei, den Völkern – gegen alle weißen Völker (?) – zu begehen. Seine Mittel sind Entwertung, Überforderung und Entwertung.

Ein „Gegner“ oder „Gegner“, ist im Weltkrieg oder im Streikkampf, ist ein Propagandakrieg, bewirkt oder auf einen Lebenskampf anderer. Alle Jahre Nationalsozialisten hat seine Pflicht!

Hail Hitler!
Günther Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



NS Nyhetsbulletin
www.nsdapao.org

#1005 19.04.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Frontrapport
Intervju med Molly

Tredje delen

NSK: Dina nuvarande projekt är uppenbartigen filosofiska och konstruktiva.

Beskriv din syn på hur dessa frågor påverkar politiken.

Molly: Jag försöker fortfarande uppdatera fotograferiet, men jag har mest koncentrerat mig på Adolf Hitler och Mänskligbetens Armé (www.movingthearmy.com/truth.htm) Jag är uppe i 21 sidor nu, och jag har så mycket mer att göra. Att studera andra världskriget är ett absolut minifält av information. Man söker information om en sak och hittar ytterligare två saker att forska om. Det känns lite som man är en arkivör som gräver upp det begränsade förflutna. Ett förflutet som de helst inte vill att det ska komma fram i ljuset. Vi kan återigen tacka Internet för flödet av information och bilder. Extremt sällsynta saker har dykt upp under årens lopp från platser över hela jorden. Det känns ofta som att




the NEW ORDER

Number 179 (133) Founded 1978 April 26, 2022 (133)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware countrymen and racial kinmen fight with us side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture destruction, and re-orientation.

Whether "illegal" or "legal", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Günther Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

NSDAP / AO är världens största leverantör av nationalsocialistiska propaganda!

Tryckta och online tidskrifter på många språk
Hundratals böcker på över ett dussin språk
Över 300 webbsidor på dussintals språk



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!